



SYNOPSIS GODVERGETEN

GODVERGETEN

Welke jarenlange strijd voeren overlevers van seksueel misbruik in de Kerk tegen een machtig instituut?

Meer dan 10 jaar na Operatie Kelk wordt de stilte eindelijk doorbroken.

24 juni 2010, Operatie Kelk. De wereld keek ernaar met grote verwondering. Ongeziene beelden gingen de wereld rond: een razzia die tabula rasa zou maken met het misbruik en doodzwijgen binnen de Kerk in België. En daarna? Stilte.

Op een vreemde manier lijkt Operatie Kelk vergeten. Na een ongeziene procedureslag zijn de dossiers in een kast in Brussel beland. Duizenden slachtoffers en hun trieste verhalen zitten verborgen achter deze dossiers. Zij willen dat hun eindelijk verhaal verteld wordt, na tientallen jaren van zwijgen.

In de vierdelige documentairereeks **Godvergeten** volgen we enkele slachtoffers in hun zoektocht naar erkenning. Ze getuigen voor de allereerste keer over de persoonlijke en juridische strijd die tot op de dag van vandaag bezig is. Ze werpen het licht op een verborgen geschiedenis die een plaats verdient in het collectief geheugen van Vlaanderen.

Vertrekkende vanuit hun ervaringen en angsten als kind, de eerste handgeschreven aangiften bij Rik Devillé tot de uitspraak bij Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, nemen we hen mee doorheen 4 chronologische afleveringen.

We zoeken raakpunten tussen de persoonlijke strijd en de haast onmogelijke juridische strijd om gerechtigheid. We tonen aan hoe de fletse oplossingen van Kerk en gerecht de levens van de slachtoffers verwoesten. Kleine intimistische verhalen verhouden zich tot de grote machtshebbers.

Hoe kan het dat een dader nog steeds in hetzelfde dorp woont als de misbruikte Jan? Waarom worden daders binnen de Kerk nooit echt berecht of vervolgd? Hoe komt het dat de uitspraak van Operatie Kelk op zich wachten, terwijl de feiten verjaard zijn?

Met deze reeks willen we de achterkant van al dit vergeten menselijk leed tonen. Om niet langer *godvergeten* te zijn.